

**P**ASEN ZONDAG 20 APRIL OM 10.00 UUR

We vieren Pasen, feest van opstanding, hoop en leven!  
Liefde, sterker dan de dood... Licht, krachtiger dan duisternis.

Alleluja! Christus leeft!



**WE VIERN DEZE GOEDE WEEK SAMEN  
MET ALLE GEMEENSCHAPPEN VAN DE  
LIEVE-VROUWEPAROCHE.**

**ER ZIJN OOK PAASVIERINGEN**

- in de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk om 8 uur en om 11 uur
- in Sint-Lambertus Muizen om 11 uur
- in Sint-Amandus Heffen om 9.30 uur
- in Sint-Niklaas Leest om 11 uur



v.u. Jan Arnalsteen Muizen-Dorp 4, 2812 Mechelen  
Ontwerp: [www.hildebrandt.be](http://www.hildebrandt.be)  
Foto's: Bert De Leenheer en Johan Lenaerts

Ligging O.L. Vrouw o/d Dijle,  
Onze-Lieve-Vrouwestraat,  
2800 Mechelen

# GOEDE WEEK & PASEN 2025

Onze-Lieve-  
Vrouw-over-  
de-Dijle

**MET MEDEWERKING  
VAN HET ONZE-  
LIEVE-VROUWKOOR**



## **P**ALMZONDAG 13 APRIL OM 10.00 UUR

Met palmzondag begint de Goede Week, waarin wij terug gaan naar de laatste dagen van Jezus' leven.

Wij vieren zijn intocht in Jeruzalem. Met groene palmtakken, als teken van hoop, brengen wij hulde aan Jezus. Een koning die solidair is met de lijdende mens.



## **W**ITTE DONDERDAG 17 APRIL OM 19.30 UUR

Tweeduizend jaar geleden hielden Jezus en zijn leerlingen samen maaltijd. Ze vierden Pesach, het joodse paasfeest, feest van bevrijding uit de slavernij in Egypte. Op die avond deelde Jezus brood en wijn met zijn leerlingen. Ook wij komen vanavond samen rond de tafel om te gedenken hoe Jezus zijn leven geeft en deelt: "Blijf dit doen om mij te gedenken".



## **G**OEDE VRIJDAG 18 APRIL OM 19.30 UUR

**OM 15 UUR KRUISWEG IN DE BASILIEK VAN ONZE-LIEVE-VROUW VAN HANSWIJK EN SINT-LAMBERTUS MUIZEN.**

Wij komen samen, met woord en lied, in stilte en bezinning, om hulde te brengen aan Jezus van Nazareth: vervolgd, verraden, veroordeeld, gedood, omdat Hij voorrang gaf aan de mens boven de sabbat. Wij willen samen zijn om nooit te vergeten dat de Gekruisigde in ons midden is. Wij waken en bidden bij de kruisen van mensen vandaag.

*Wie naar de viering van Goede Vrijdag komt, vragen we bloemen mee te brengen voor de kruishulde.*



## **P**AASWAKE ZATERDAG 19 APRIL OM 20.30 UUR

Deze avond komen we met de geloofsgemeenschappen van de Lieve-Vrouweparochie samen bij vuur, licht en water. Vuur, dat ons verwarmt en mensen samen smeedt... Licht, dat ons voorgaat in de nacht... Water, bron van leven...

We lezen de verhalen van schepping en bevrijding en willen vanuit het donker op weg gaan naar het licht, naar de belofte van nabijheid: 'Ik zal er zijn'.

